

M. SAHİH TUFEKÇİ'nin Ardından.,.

Erhan ÖNDER

27 Ağustos 2002 günü değerli dostum M. Şahin Tüfekçi, kalbine yenik düşerek aramızdan ayrıldı,, edebiyete intikal etti.

MTA Maden Etüt ve Arama Dergisi'nin arka koridorunda 1978 yılının arazi çalışması sonuna doğru kendisi ile karşılaştığımda hayatımda bu kadar derin iz bırakacağını tahmin edemezdim.

Tesadüfen içinde yer aldığımız aynı konut yapı kooperatifinin 1982 yılında başlayan inşaatında ve kasvetli genel kurullarında beraber olduk ve MTA'daki mesai çalışmaları dışında 1989 yılından itibaren komşu olarak da beraber yaşadığımızı sürdürdük. Bu süreç içinde babacan ve her konuda yardımcı tavırları hep önde gelmiştir:

MTA Maden Etüt ve Arama Dairesi'nde meslek hayatı boyunca görev aldığı çalışmalarda memur anlayışı dışında gerçek bir araştırmacı özelliği içinde çalışmalarını sürdürmüş özellikle son on yıllık proje başkanlığını yürüttüğü dönem içinde proje kapsamında çalışmalara katılan genç meslektaşlarımızın yetiştirilmesine ve onların kazanılmasına özel bir önem vermişti. Merkezde ve bölgede proje çalışmalarının yürütülmesinde gördüğü aksaklıkların proje çalışmalarını etkilemesinden olağanüstü rahatsızlık duymuş ve düzeltilmesi için her aşamada çabalamıştı.

Aynı projelerde yer almamıza rağmen benim ve diğer arkadaşlarımızın çalışmalarına yakın ilgi göstererek daha iyisini gerçekleştirebilmemiz için devamlı eleştirmiş ve doğru olanı bulmak» sonuca ulaşmak için bizleri zorlamıştır: Yurtseverlik duyguları ile ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlamamız gerektiğini her fırsatta vurgulamıştır.

Batılkenfteki evimizin bahçesindeki çiçeklere, güllere ve ağaçlara her zaman benden çok ilgi göstererek nasıl bakımı yapacağımı, kazıp sulamam gerektiğini bıkmadan usanmadan tarif ederek çoğu zaman bizzat kendisi yapmıştı.

Gözlerini ve burnunu kısarak "Erhan bey¹¹ diye hitap ettiğini ömrüm boyunca unutmayacağım.

Ailesinin ve tüm meslektaşlarımızın başı sağolsun.

ŞAHİN TUFENKÇİ'yi Kaybettik!

İsmet CENGİZ

Meslektaşımız, dostumuz,, arkadaşımız, ağabeyimiz Şahin Tüfenkçi'yi kaybettik.

Şahin ağabeyi 1990 yılında tanıma fırsatını buldum, MTA. Van Bölgeden Ankara'ya bir seminer' için geldiğinde,, seminer salonunda gözlerini kısarak, sorular soran» verilen yanıtlardan yeni sorular çıkartarak geri göndermeler yapan, bu güzel insanın mantıksal kurgularından çok etkilenmiş olarak seminer arasındaki çay molasında yanına vardım ve yaklaşık .10 yıl sürecek dostluğumuzun» abi-kardeş ilişkisinin kendimce temeli nî atmış oldum,...

Şimdilerde Şahin ağabeyin dostluğunu, insanlığına maalesef çok kısa bir süre paylaşmış olmanın hüznünü yaşıyoruz. Evet kısa yaşadı Şahin ağabeyimiz. Bu kısa yaşamında kendisini, çevresini hergün yeniden yeniden sorgulayarak anlamlandırdı ve değiştirmeye çabaladı.

Emekli olduktan sonra yaptığımız sohbetleri hatırlıyorum. Dostluk üzerine konuşmuşuk, arkadaşlığın; paylaşmak, dayanışma olduğunu, kendine özgü bir üslupla anlatmıştı. Sohbetlerini düzgün cümlelerle soyutlama yaparak sürdüren bu güzel insanı şaşkınlık ve hayranlıkla izlerdik. Sanki 2500 yıl önce antik Yunanda yaşayan sofist biriydi. Anadolu bir bilgeye bir çelebiye,, beyfendiye yansınmış sureti gibidir, karşınızda duran insan.

O, meslekî olanla toplumsal olanın sentezini yapabilen ender insanlardandı.. Hiçbir zaman, ne mesleğine ne de halkına yabancı kalmadı, i 980'den sonra; kirlenmeye, savrulmaya» yozlaşmaya direndi inatla, insan olmanın onuruyla... Şahin abi, MTA'da bu değerleri savunacak genç başarılı jeologları da topluma sunarak gitti.

Şimdi bize kalan onun eşsiz sohbetleri, gözlerini kısarak gülümseyen» sorgulayan, emekle» inatla, umutla bıkmadan usanmadan değiştirip dönüştürme mücadelesi ve anısı...

Sevgili şefim» erken aramızdan ayrıldın, onurunla» namusunla, dürüstlüğüne» insan sevginle, mücadelenle» aramızda hak ettiğin yeri çoktan aldın. Senin mücadele ve anın yolumuzu aydınlatacak,...

Ölüm ertlen aldı seni, ne diyelim, her ölümün erken olduğunu bildik» bildik bilmesine ama bu kadarını beklemiyorduk, Ne yapalım; ölüm, adın kalles olsun!

Rahat uyu şefim.